

Jaarverslag 1977 - 1978

Kort na de jaarrvergadering arriveerde op zondag 13 nov.'77 een afvaardiging van het koor uit Mettingen in Raalte, om definitieve afspraken te maken rond de kooruitwisseling. Afgesproken werd, dat ons koor op zondag 23 april in Mettingen zal zingen, terwijl een week later het koor uit Mettingen in Raalte zal komen.

Op zaterdag 19 nov. werd bij gelegenheid van het Cacciliafeest de Missa Johannes de Deo van Haydn gezongen, met solistische medewerking van Mevr. Klaassen-De Jong.

Na afloop werd in de Sporthal een Cacciliafeest gevierd, zo verrassend anders van opzet en zo geslaagd, dat van verschillende kanten werd gehoord dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.

Op dinsdagavond 20 dec. werd door het gemengde koor een kerstconcert verzaakt in de aula van het korpelachtuus St. Jozef te Denekamp.

Met kerstmis werd tijdens de Nachtmissen de "Weihnachtsmesse" van Haydn gezongen, met daarnaast meerstemmige kerstliederen en volkszang.

Op 1^e kerstdag zong het mannenkoor tijdens de Hoogmis Davidica van Perosi, terwijl er 's-middags een plechtig Lof was met gemengd koor en samenzing.

Op donderdag 29 dec. vond opnieuw een kerstconcert plaats; nu in de kapel van Angelici Custodes te Raalte.

Op zaterdag 31 dec. vond tijdens de Oudejaarsavond dienst een herhaling plaats van de voornaamste delen uit het kerstprogramma.

Om deze dorre opsomming te onderbreken viel op zondag 15 jan. tijdens de Hoogmis de stroom uit, en vertrok ons, - zoals in de notulen van 35 jaar geleden staat, - het licht en de lucht.

Hastig ging iemand naar beneden om een handvol kaarsen te halen.

~~Tegen~~ wij bij het flakkerend kaarslicht stonden te zingen, hingt er op het koor even die ondefinieerbare, lang vervlogen sfeer van een oude klooster-abdij, waar de monniken voor zonsopgang de handen zingen...

Even later werd de Storing opgeheven en stonden we weer met ons zondagse pakje aan in de 20^e eeuw. Op zaterdag 4 febr. zongen we opnieuw in Angelic Custodes, deze keer op intuodizing van een echtpaar uit Naarden, bij gelegenheid van hun 25-jarig huwelijks.

Witte donderdag werden delen uit de Missa Solemnis v. Boeri gezongen, tevens als generale repetitie voor Pasen.

Op goede vrijdag werd de Johannes Passie uitgevoerd, alsmede enkele passie-knotetten o.a. Popule Meus v. da Palestrina.

Zondag 26 maart, 1^e Paasdag de ^{8-stemmige} Missa Solemnis v. Boeri, alsmede een aantal meerstemmige liederen en Natuurstukken het Halleluja van Händel.

Zaterdag 22 april zongen wij bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijksjubileum van Overvoort in de Pauluskerk.

Op verzoek werd de Mis in C. van Mozart gezongen.

Daags daarna was het dan eindelijk zover:

Na allerlei geharrewar rond passen en reiskosten vertrokken we met 3 volgeladen bussen richting Mettingen.

Onder persoonlijke toezicht van drs Jorshorst werden de douane-formaliteiten vervuld en kon de reis worden voortgezet.

In Mettingen aangekomen wachtte ons een vriendelijke ontvangst, waarna wij in een goed gevulde kerk de Mis in D. van Pachelbel zongen, omlijst met het Exultate Deo v. Scarlatti en Regina Coeli van Aichinger.

Na afloop werden we onthaald op een royale koffietafel. Er werden toespraken gehouden en geschenken uitgewisseld. Waarna wij een tweetal volksliedjes zongen, waarvan

vooral het Stöppelhaene-leedje erg werd gewaardeerd.
Het meisjeskoor, dat enkele duitse volksliedjes zong, verdiende
tevens de toeclapping, welke in perfect duits werd gesproken.
Na een bezoek aan het Tiottentmuseum en een wandeling
door de omgeving werden we op de terugtocht tot in
Tielklenburg begeleid door onze gastheren, waarna we
niet prettige herinneringen thuiskwamen.

't-Zondags daarna zong het koor uit Mettingen tijdens
de Mis van 11.30 in de Kruisverheffingskerk, waarna in de Aula
van het Floris Radewynscollege het ritueel uit Mettingen
werd herhaald.

Via een rondrit langs de Franciscushof en een bezoek
o.a. aan het Canadese Oorlogsgraf te Holten, werd afscheid
genomen en keerden we voldaan terug.

Op zondag 4 juni werd de kroningsmesse van Mozart
gezongen met medewerking van het Blaudo's symph. orkest
en de solisten Inge vd. Boom; Joke Annema; Hans Eekhuijsen
en Joop Visser.

Op donderdag 24 augustus de oogstdankmis samen met
het dameskoor, en 's-avonds het stöppelhaeneconcert.

Daags daarna zongen we samen met een aantal koren
uit Raalte en Mettingen op de Domineeskamp bij gelegenheid
van de jumelage tussen de gemeenten Mettingen en Raalte.

Op zondag 17 sept. werd bij gelegenheid van het kruisverheffings-
feest de Mis in G. van Schubert gezongen met orkest, en
als solisten: Karin Ostar, Arjan Blancken en onze eigen
Ant. Huisman. Jammer genoeg was dit meteen zijn afscheid,
en zullen we hem wegens studieredenen de komende 2 jaar
niet meer missen.

Naar aanleiding van een muziek-recensie in de krant
is er rond deze Mis nogal wat "mis"baar gemaakt.

Zondagavond 1 oktober tijdens het kerstlaatavond zongen we voor een volle kerk o.a. een 4 tal kerstlaatliederen afgewisseld met volkszang, terwijl het slotlied deze keer in goede harmonie werd begeleid door de fanfare uit Pierderhalte en organist ter Borg.

Dest mij nog te vermelden dat we sinds kort samen repeteren met de grotere meisjes, aangevuld met enkele dames. De heren, die 3 kwartier vroeger beginnen, krijgen dan een korte koffiepause in de garage van de Pastorie, waarbij de koffie klaar staat, hetzij in de garage of in de doopvont.

Raalte, 12 oktober 1978

Hoffman
scor.

Voor accorde!

A. Hoffmann voorzitter